

Beste

Hierbij nodig ik u uit voor onze jaarlijkse bijeenkomst. Veel info geef ik niet want dat is te gevaarlijk.

Dit jaar zal het weekend doorgaan op een geheime locatie. Jullie zullen op een plek gedropt worden en zouden met de juiste technieken bij de locatie moeten geraken. Zorg er voor dat je vrijdag 7 oktober om 19u30 op de locatie staat die nog wordt meegedeeld. Zondag kunnen jullie opgehaald worden op de geheime locatie om 11u30. (De geheime locatie wordt vrijdagavond meegedeeld)

Groet!

Al Capone - de grootste maffiabaas allertijden

Meenemen:

Veldbed/matras

Kussen

Slaapzak

Pantoffels

Toiletgerief

Pyjama

Propere kleren

Paspoort (afgeven bij vertrek)

Eventuele medicatie (afgeven bij vertrek)

